

OVER DE BERGEN

Joost mocht het weten, over de stilte van het licht,
de muziek van de lucht, dans over onderaards water
gevangen in dit huis - je mening is gestolen adem
terwijl lemen voeten leren te marcheren -
het lijken nog schepen ver op zee
gewoon een vuiltje aan de lucht. Geen probleem
het is altijd zo geweest

je hebt knopen als ogen lieve lappenpop
stil maar, nog even dan zijn we uitgestorven
alleen die ene berg nog over

Joost kon het weten, zwarte ster die ons liet dansen
en kussen of de muur dan vallen zou
over de schreef. Alles verbrandt aan de lucht
maar vandaag zag ik vlaggen strak staan in de wind
meer dan voorheen
en men hing varkens in de bomen
geen probleem, het is altijd zo geweest

ik zag een leger éénpersoons eilanden overspoeld
door een tsunami van schuim en witte trots
veel mensen hadden geen zwemvest
en veel zwemvesten zijn nep
Joost heeft het geweten en bouwde zijn Ark
de eerste was nog gratis, nu volgeboekt met VIP's
maar goed, het is altijd zo geweest

je hebt knopen als ogen lieve lappenpop
en je mond is dubbel gestikt
nog even en we zijn uitgestorven
alleen die ene berg nog over

ze slapen en ze spelen in holen
oog om oog duim voor duim voor een extra leven
doof en blind zonder mobiel waar
werkelijk is wat WiFi op het scherm laadt
weet je, er zijn mensen die sterven om te doden
maar misschien kan je nog beter leven om te baren
- Joost mag het weten

in de luwte van het sterfhuis
in het midden van de nacht
als de bewakers dronken zijn
steel ik de sleutel van de kast
we eten kogels, drinken messen en ik zeg
Joost mag er niets van weten maar
dan hebben we dat maar vast gehad

stil maar lieve lappenpop
met je oren van katoen
alleen die ene berg nog over
dan zijn we er geweest.